

De Kemping

Dit jaar hadden we het geluk dat we eindelijk terug een beetje worden verlost van de coronamaatregelen. Dus wat gaan we dan doen? Kamperen natuurlijk! En niet zomaar op een of andere camping. Nee hoor, op de enige echte Kemping!

Maandag 2/8

Deze morgen vertrokken we vanuit De Hei met de bus en de fietsen naar De Kemping. Maria, Benny en Luc reden met Kim met de duofiets naar daar en Christian en Gie met hun eigen fiets naar daar. Kitty en Thijs reden met de bus en de remork om alle tenten, valiezen en kampeermateriaal daar te krijgen.

Niet veel later kwamen we er al aan, want het was niet zo heel ver eigenlijk ;-). Dit jaar was De Kemping neergedaald in Dessel, handig eh.

Het was even aanschuiven aan het onthaal omdat alle andere kampeerders ook al waren aangekomen, maar alles verliep wel vlot. Terwijl Kim en de bewoners daar alles aan het regelen waren, was Thijs bij de bus aan het wachten op mensen van de crew om onze bagage en ander materiaal naar de juiste bubbel te brengen. Dat moesten we dan toch ook weeral niet zelf doen, wat een superorganisatie. Dit jaar waren alle bubbels vernoemd naar dieren en wij waren bubbel "eekhoorn".



Aangekomen bij onze bubbel begonnen we onmiddellijk met het rechtzetten van onze tenten, want de lucht werd toch een beetje donker en we wilden alles snel droog zetten. Maar die vrees was niet nodig, want de buien lieten nog lang op zich wachten. Dus was het tijd voor een welverdiende middagpauze. Ook daarvoor moesten we niet veel doen, want Maaren had gisteren voor ons al een heerlijke koude pasta gemaakt. Pasta binnen, kon het installeren beginnen!

Iedereen kreeg een goed plaatsje in de tenten en was helemaal klaar voor een topweek.

In de namiddag zijn Kitty, Maria, Christian met Kim al gaan winkelen om een goede voorraad in te slaan. Ondertussen stelden Benny, Gie en Luc nog wat zonnetentjes op.

Voor deze avond vroegen we aan onze kampeerders wat ze graag wilden eten. Ze kozen massaal voor frietjes en zongen daarna wat liedjes. Christian, Gie en Kitty gingen met Kim de frietjes halen, terwijl Benny en Thijs een spelletje Kubk speelden onder luide aanmoediging van Luc en Maria. Ondertussen had het al wel wat geregend en werden Benny en Thijs hun handen door modder aan de stokken zo zwart als die van Zwarte Piet. Na het spelletje gingen zij hun handen wassen en toen kwam de rest perfect getimed terug met de frietjes. Wat kan alles toch goed uitkomen.

's Avonds gingen we met z'n allen naar de bar en genoten er van de lekkere drankjes. Voor sommigen was de kaars ondertussen uit aan het gaan, dus gingen ze één voor één naar de tent toe om voor de eerste keer in de tent te slapen, sommigen bleven toch nog wat aan onze tafel plakken in onze bubbel maar begonnen toch ook te gapen.

Slaapwel Kemping!

Dinsdag 3/8



We werden deze morgen wakker terwijl het aan het regenen was, dus bleven maar iets langer in onze tentjes liggen. Maar onze buiken begonnen ondertussen toch te grommen en dan zijn we aan onze ochtend begonnen. Eerst moest iedereen zich natuurlijk, al dan niet met hulp, opfrissen en wassen en dan konden we aan het onthaal ons bestelde brood gaan halen. Dit ging niet direct goed, want ze hadden ons met bubbel "Leeuw" verwisseld. Dat was voor ons beter, want die hadden pistolets en koffiekoeken besteld, maar wij zijn vriendelijke kampeerders en zijn dan toch maar gaan wisselen voor onze broden.

De mensen van de organisatie kwamen bij ons langs om te vertellen dat ze deze avond een dansavond hadden gepland in de bar en of er misschien iemand was die op podium wilde dansen. Dat moesten ze ons geen twee keer vragen. Benny wilde dansen op Jailhouse Rock van wie anders dan Elvis Presley en Luc en Kitty op Het Leven is Mooi van Will Tura. Daar konden we de hele dag naar uitkijken en oefenen voor 's avonds.

De regen stopte rond 10 uur en dan zijn we met de duofiets weer naar de winkel gereden om nog wat voorraad in te slaan en hebben we nog wat spelletjes gespeeld (dammen, uno, kubb,...)

's Middags hebben we heerlijke hot-dogs klaargemaakt op ons eigen campingvuurtje. Dit kampeerleventje bevalt ons wel.

Ondertussen hebben we ook al goed kennism gemaakt met onze burens. Iedereen was in hun bubbel aan het oefenen voor de grote dansavond. Dat was leuk om te bekijken. Daarna zijn Maria, Benny en Christian met Thijs een grote toer gaan fietsen met de duofiets tot de batterij helemaal leeg was. Op de kampeergrond was dat wel even wat harder duwen, maar dat kunnen wij allemaal aan.



Het werd stilaan tijd om ons eten klaar te maken, want we moesten natuurlijk op tijd naar de bar vertrekken voor de dansavond. Vandaag, opnieuw op populair verzoek, aten we spaghetti. Tijdens de fietstoer van de andere bewoners hadden Gie, Kitty en Kim alle groentjes voor de saus al gesneden, dus niet veel later was alles klaar. Nog op z'n gemakje genieten van het lekkere eten en dan maakten we ons klaar voor de apotheose van de dag. Wandelend naar de bar voelde je de spanning en de goesting groeien. Er waren nog enkele bubbels voor ons aan de beurt en we genoten van ernaar te kijken en mee te zingen, maar we zaten tegelijkertijd ook vol ongeduld te wachten op ons moment. En even later was het zover, onder luid gejoel werd Benny op het podium geroepen voor zijn Elvis-act. Alle toeschouwers dansten en zongen mee en supporterden

allemaal voor Benny. Hij genoot er met volle teugen van en zijn dansact werd legendarisch.

Na Benny waren dan Kitty en Luc aan de beurt met hun dans op "Het Leven is Mooi" van Will Tura en opnieuw kregen we het hele publiek mee met ons energiek dansje. Helemaal uitgeleefd en uitgeput bestelden we dan toch nog maar wat extra drinken. Ondertussen genoten we van de schitterende dansoptredens van de andere bubbels.

We waren al klaar om ons terug naar onze tenten te begeven tot bleek dat het heel publiek Benny terug op het podium wilde om zijn act nog eens te doen, zo goed vonden ze het. Hij was net naar het toilet maar hoorde dat ze hem riepen en kwam al lopend het podium terug op. En opnieuw werd het een geweldig optreden en genoot het hele publiek, de hele Kemping van Benny zijn dansmoves.



Nu werd het toch wel tijd om terug naar onze tentjes te gaan om wat te ontspannen en onze avond rustig af te sluiten voor we onze luchtmatras of veldbed opzochten.

Wat een geweldige avond, dat was genieten met volle teugen voor allemaal.

Woensdag 4/8

Deze ochtend werden we al wakker met het zonnetje op onze tenten. Zo konden we vandaag dus al tijdens het ontbijt genieten van goede weer.

Deze voormiddag kwam onze negende kampeerder aan. Goede vriendin van Kim en voormalig stagiaire, Janne. Daar waren we allemaal heel blij mee, en vooral Maria natuurlijk. We hebben haar eerst helpen installeren en daarna hebben we nog wat spelletjes gespeeld (Kubb, uno, dammen,...)

Voor deze middag hadden we spek met eieren voorzien. Gie en Thijs maakten die klaar op de Ofir. Zo waren er vier voorzien op De Kemping voor alle kampeerders om te gebruiken. We moesten die zelf niet eens warm stoken, daar zorgde de organisatie voor, handig eh.



Na dit heerlijke eten waren we klaar voor naar de hot-tub te gaan. Gie, Benny, Luc, Kim, Thijs en Janne hebben genoten van het warme water. Maria, Christian en Kitty waren er gezellig bij komen zitten met de radio en zo werd het voor iedereen een topactiviteit.



Van zo'n hot-tub krijg je het natuurlijk warm, dus moesten we ons gaan afkoelen door naar TomTom-ijs te fietsen en er te genieten van een lekker ijsje. Daarna reden Kim en Kitty verder naar de winkel om alles te gaan halen voor de barbecue morgen.

Zo werd het weeral tijd voor het avondeten. Dit keer moesten we zelf niets doen, maar was er een foodtruck gekomen met Thais eten. Waaw, dat was smullen.

's Avonds in de bar konden we na de hevige, intensieve dansavond van gisteren, genieten van een rustige zelfgemaakte cinema. Ook weeral georganiseerd door de geweldige crew van De Kemping. Eerst konden de kinderen naar Up kijken en daarna voor de volwassenen stond Pretty Woman op de menu. Natuurlijk moesten we ondertussen ook wel wat drankjes erbij bestellen ;-)

De dagen begonnen toch al wat te wegen op sommige bewoners en die wilden toch liever terug aan de tentjes wat gaan chillen.

Even later kwamen de cinema-mannen ook terug en konden we onze derde dag weeral goed afronden. We voelen ons hier ondertussen al echt thuis, vraag dat maar aan onze Kemping-buren.

Donderdag 5/8

“Goedemorgen, goedemorgen.... Lieve kampeerders”.

Zo werden wij door de crew vanochtend gewekt. Daar werden we onmiddellijk goed gezind van.



Vandaag, na het ontbijt, zijn we met z'n allen naar het Prinsenvak geweest. Een deel met de fietsen en een deel met de bus. Ze hebben daar een nieuwe leuke wandeling, de Mierenwandeling. Het was lekker fris in het bos om te wandelen en onderweg konden we allerlei mientaakjes doen om die prachtige diertjes beter te leren kennen. Hoe geweldig we het ook vonden, ze konden het beter de “Muggenwandeling” noemen, want we werden onderweg bijna de hele wandeling belaagd en leeggezogen door wel duizenden muggen. Vooral de benen van Luc en Kim bleken lekkerder dan de anderen.



Moe gewandeld en enkele muggenbeten rijker waren we klaar om terug naar De Kemping te fietsen en ons voor te bereiden op de heerlijke barbecue waar we ondertussen al enkele dagen naar uit aan kijken waren. Gie en Thijs bemanden de Ofir weer terwijl de rest de groentjes en patatjes klaarmaakten. Een beetje later dan we gewoon zijn, konden we genieten van die heerlijke barbecue. Oh ja, het is er trouwens ook echt wel het weer voor vandaag. We konden weer van een zonnige dag genieten.



In de namiddag hebben we een Vlaamse fuif gehouden aan onze tenten en alle burens dansten en zongen mee. We kennen ondertussen iedereen en iedereen kent ons.

De organisatie kwam ons vertellen dat deze avond Tijs Van Esten met zijn groepje in de bar zou komen optreden. Dus een echt livebandje dat muziek maakt, vooral Kitty keek daar al van voor ons vertrek naar uit. Zij heeft er dus ook echt van genoten, en euhm, de rest ook hoor. Het was echt een geweldige laatste avond om al wat mee af te sluiten. Zingen en dansen en fuiven zoals we van vroeger gewoon zijn, maar dan wel rond onze tafel, onze bubbel, ons Eekhoorntje.

We beginnen De Kemping en al zijn geweldige kampeerders die ons een onvergetelijke ervaring hebben bezorgd nu al wat te missen.

Bedankt aan iedereen!!



Vrijdag 6/8

Deze nacht kwamen er enkele buien over De Kemping, maar toen we opstonden, stopte het ook met regenen. Zo konden we toch nog droog alles opruimen. Bedankt weergoden.

Na ons laatste ontbijt en afscheid te nemen van onze woonplaats van de afgelopen vijf dagen, lieten we De Kemping en zijn toffe kampeerders en crew achter met al een beetje spijt in het hart.

Benny en Thijs reden al naar De Hei met de bus en remork om al het materiaal terug te gaan brengen, terwijl Christian, Maria, Gie, Kitty en Luc met Kim en Janne naar De Retiese Watermolen fietsten. Na het materiaal op De Hei af te zetten, vergezelden Benny en Thijs hen daar. We hebben er nog genoten van een heerlijke maaltijd om onze topweek af te sluiten.



Oh ja, voor we er vertrokken kon een foto met de organisator niet ontbreken en kregen Benny, Luc en Kitty nog een beker in ontvangst voor hun geweldige dansoptreden.

Deze week was 100 procent meegevallen en er hebben er al gezegd dat als het volgend jaar weer doorgaat, ze opnieuw mee willen.

Dat is bij dezen genoteerd

Bedankt aan alle kampeerders voor deze toffe ervaring

Benny – Gie – Maria - Kitty - Luc - Christian - Kim - Janne - Thijs

